

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 09-11-2018

(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)

Afslutning på Tehrik-e-Jadids år 84 og initiering af Tehrik-e-Jadids år 85

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter reciterede Huzoor^{aba} følgende vers fra den Hellige Qur'an:

“De, som giver deres ejendom ud for Allahs sag, ligner et sædekorn, som sætter syv aks: i hvert aks er der hundrede sædekorn. Og Allah mangfoldiggør (det) for hvem Han vil, og Allah er overmåde Gavmild, Alvidende. De som giver deres ejendom ud for Allahs sag, og som så ikke følger deres gave op med rethaveriskhed og dadel – dem tilkommer deres løn hos deres Herre, og ingen frygt skal komme over dem, og de skal ikke sørge.” (2:262-263)

Og:

“Men de, som giver deres ejendom ud for at søge Allahs velbehag og styrkelse for deres sjæle, ligner en have på en ophøjet grund: styrtregnen rammer den, og den giver sin afgrøde to gange. Og hvis styrtregnen ikke rammer den, så (er) let regn (tilstrækkelig). Og Allah ser, hvad I gør. (2:266)

Og:

“Satan lover jer fattigdom og påbyder jer det skændige, men Allah forjætter jer tilgivelse fra Sig og nåde, og Allah er over al måde Gavmild, Alvidende.” (2:269)

Og:

“Det påhviler ikke dig at retlede dem. Men Allah retleder, hvem Han vil. Og hvad I giver ud af godt er for jeres egne sjæle, og I giver kun ud for at søge

Allahs nåde. Og hvad I giver ud af godt, det skal gengældes jer, og I skal ikke lide uret.” (2:273)

Og:

“De som giver deres ejendom ud ved nat og dag, hemmeligt og offentligt, deres løn er hos deres Herre, og over dem skal der ikke komme frygt, og de skal ikke sørge.” (2:275)

Huzoor^{aba} forklarede herefter disse vers ud fra den Lovede Messias^{as} skrifter. Den Lovede Messias^{as} har forklaret, at den der giver ud på Allahs vej for Allahs skyld, han modtager Allahs velsignelser både i denne og den næste verden.

Huzoor^{aba} sagde, at Allah den Ophøjede, både i den Lovede Messias^{as} tid såvel som i dag, har skænket Islams Ahmadiyya Menighed oprigtige sjæle, som altid giver storhertet ud på Allahs vej. Huzoor^{aba} fremlagde herefter nogle eksempler på sådanne medlemmer af Menigheden og deres finansielle opofrelser. Et par af disse eksempler fremlægges nedenfor.

En afrikansk ahmadi muslim, som plejede at køre motorcykel-taxa, fik sin motorcykel-taxa stjålet. I hans område plejede det ikke at være muligt at få en stjålet ting tilbage, og mandens indkomst plejede at komme gennem hans arbejde som chauffør. Derfor var han meget afhængig af motorcyklen. Da mandens venner og bekendte plejede at udtrykke sorg over at han havde mistet motorcyklen, så plejede han at sige, at Allah ville sørge for ham, siden han plejede at give ud på Hans vej til forskellige *jama'at chanda*-fonde. Folk kunne ikke forstå denne form for dedikation og lid til Allah. De mente at han havde mistet forstanden. Men kort tid efter sagde en ven til manden at han havde set hans motorcykel-taxa i byen, men dens farve var blevet forandret. De meldte det til politiet, og da politiet efterforskede sagen, fandt de ud af at det sandelig

var hans motorcykel-taxa, og leverede den tilbage til ham. Efter han fik den tilbage, kom han til moskéen og lovede at han ville give alt hvad han ville tjene i måneden i *chanda*.

Sekretær for Tehrik-e-Jadid for Lajna Ima'illah i Canada har skrevet, at hendes ægtemand lovede 1000 dollars til Tehrik-e-Jadid, men han havde ikke formået at betale denne sum, fordi han var arbejdsløs. Omkring en uge før Tehrik-e-Jadid-året skulle slutte, kom Sekretæren for Tehrik-e-Jadid for at indsamle. Ægtemanden kom ind til sin hustru og spurgte hende hvad han skulle stille op, siden han ingen penge havde. Hun sagde at de ikke kunne lade sekretæren for Tehrik-e-Jadid forlade deres hjem uden deres *chandah*. Derfor donerede de 1000 dollars fra deres opsparing. Hun har skrevet, at hendes ægtemand indenfor en uge efter deres donation modtog et job, som gav en løn på 7000 dollars per måned. Dette var en velsignelse fra Allah som følge af deres donation, skrev hun.

Herefter meddelte Huzoor afslutningen på Tehrik-e-Jadids år nr. 84 og starten på Tehrik-e-Jadids år nr. 85. I år (år nr. 84) blev der indsamlet i alt 12,79 million pund i Tehrik-e-Jadid. Dette er 212000 mere mere end forrige år.

Følgende nationale menigheder indsamlede mest i år:

1. Pakistan
2. Tyskland
3. Storbritannien
4. USA
5. Canada
6. Indien
7. Australien
8. En menighed i Mellemøsten

9. Indonesien
10. Ghana
11. En menighed i Melleløsten

Følgende nationale menigheder indsamlede mest i gennemsnit per medlem:

1. Schweiz
2. USA
3. Storbritannien
4. Australien
5. Singapore
6. Sverige
7. Belgien
8. Tyskland
9. Canada
10. Finland

Efter at have nævnt andre detaljer om Tehrik-e-Jadids indsamling i år, bad Huzoor^{aba} for alle dem som havde deltaget i denne velsignede ordning.