

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 13-04-2018

(Fandt sted i Spanien)

Taqwa og nærhed til Allah

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter sagde Huzoor^{aba}, at verden er indviklet i et virvar af konflikter og hændelser der har skabt ufred og utryghed i store dele af verden. Ligeledes har menneskeheden glemt deres Skaber og formålet med deres skabelse. I stedet for at vise hengivenhed til Allah og det Han repræsenterer, er folk mere optaget af verdslige goder og fordele. Man kan til en vis grad forestille sig hvorfor den ikke-muslimske verden er involveret i overdrevet verdslighed, ved at tilsidesætte Guds plan på jorden. Men det er uforståeligt hvorfor muslimerne, som har fået den bedste spirituelle vejledning gennem Koranen, også er involveret i verdslighed og materialistisk tankegang. De bliver misledt af deres magtgerrige ledere, og dette resulterer i splid og uenighed blandt dem. Dette drager de ikke-muslimske magter nytte af for at svække muslimerne yderligere. Men hvad de ikke-muslimske magter ikke ved er, at de ikke vil forblive i sikkerhed fra den ild de skaber i de muslimske lande. De vil også blive ramt af katastrofen. Alt i alt er verden på vej imod en stor ødelæggelse.

Det er under sådanne omstændigheder, at det især er vigtigt og nødvendigt at efterleve den lære Allah den Ophøjede har nedsendt gennem den Lovede Messias^{as} i denne tid. For det er kun igennem efterlevelse af denne lære at man kan opnå sand sikkerhed fra Allah. Hans lære er, at enhver bør opnå taqwa, dvs. sand gudsfrygt og retskaffenhed. Det er først når vi i sandhed efterlever den Lovede Messias'^{as} lære (de 10 betingelser for bai'ah) at vi i sandhed kan opnå

Allahs støtte og beskyttelse i denne tid. Det er ikke en garanti blot at være medlem af den Lovede Messias'^{as} menighed uden at efterleve hans lære til fulde. Derfor bør enhver ahmadi muslim læse den Lovede Messias'^{as} bog Kashti-e-Nuh (Noahs Ark), som beskriver ahmadi-muslimers forpligtelser, og derefter bør man forsøge at efterleve læren beskrevet i bogen. Ahmadiyya Menigheden bør sørge for at stille denne bog til rådighed og få den læst op i menighederne.