

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 14-09-2018

(Fandt sted i Brussel, Belgien)

Jalsa Salana Belgien 2018

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter fortalte Huzoor^{aba}, at Allah den Ophøjede havde velsignet Ahmadiyya Menigheden i Belgien på mange måder. Menigheden i Belgien har f.eks. forøget antallet af deres missionshuse og forsamlingssteder samt bygget nye moskéer. Huzoor^{aba} sagde, at de velsignelser, som Allah har skænket dem, bør forøge medlemmerne af den belgiske Ahmadiyya Menighed i deres tro. De verdslige velsignelser bør ikke forlede dem væk fra deres tro. Det sekulære og verdslige samfund i den vestlige verden bør ikke forlede dem væk fra at praktisere Allahs befalinger.

Huzoor^{aba} forklarede, ud fra den Lovede Messias'^{as} skrifter, at det ikke er forbudt at drage nytte af det verdslige, men det bør ikke dominere ens liv i den grad at kærligheden til det overgår kærligheden til troen. Man bør kun tjene og benytte sig af det verdslige for at det kan tjene troen. Hvis man herimod gør det verdslige til sit formål, oplever hjertet frustration og uro. Man kan sammenligne det med saltvand; des mere man drikker des mere dehydrerer det. Herimod er det Allahs kærlighed og de spirituelle velsignelser der i sandhed opfylder hjertet med sand glæde og tilfredshed. Den sande sindsro og opfyldelse opnås ved at leve i Allahs kærlighed og dø for Hans skyld.

Hvis man hengiver sig til det verdslige, så mister man Allahs kærlighed. Man bør derfor hengive sig til Allah og kun lade det verdslige tjene troen på Ham.

I anledning af Jalsa Salana Belgien den 14.-16. september 2018 sagde Huzoor^{aba}, at man bør drage nytte af jalsa. Hvis man på trods af at deltage i jalsa ikke oplever en fremgang i sin åndelige og moralske tilstand, er der grund til bekymring. Vi bør derfor bestræbe os på at skabe en åndelig og moralsk reformation i os selv som følge af sådanne religiøse forsamlinger.