

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 19-10-2018

(Fandt sted i Philadelphia, USA)

Åbning af Bait-ul-'Afiyah Moskéen i Philadelphia

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter reciterede han følgende vers fra den Hellige Koran:

“Kun den, som tror på Allah og den yderste dag og holder bøn og betaler Zakat, kan forvalte Allahs moskéer (på rette vis) – og (den) som ikke frygter andre end Allah. Det er sådanne, som måske vil være blandt de retledede.” (9:13)

Huzoor^{aba} forklarede herefter, at dette vers beskriver sådanne sande troendes egenskaber som i sandhed kan forvalte Allahs moskéer. Hvordan forvalter de Allahs moskéer? For det første ved at oprette bønnen ifølge dens foreskrevne regler og principper. F.eks. er sådanne folk regelmæssige i at deltage i bønnen i forsamling. Herudover er det sådanne folk som er regelmæssige i at give ud på Allahs vej både for troens sag eller til mennesker i nød. Ligeledes frygter de Allah. Dvs. at de frygter at miste Hans velbehag. De ønsker ikke at miste Hans kærlighed og behag ved at bryde Hans befalinger. Dette er et ophøjet niveau af tro, fordi at leve op til dette niveau kræver at man opfylder både Allahs og Hans skabningers ret. Det kræver at man undgår enhver form for *shirk*, dvs. afgudsdyrkelse.

Huzoor^{aba} forklarede herefter at der er to former for shirk. Den ene form for shirk er at tilbede afguder rent bogstaveligt, og den anden form for shirk er at sætte sin lid til andre eller andet end Allah, f.eks. verdslige midler. Når man gør

dette tilsidesætter man Allah fremfor det der står i modsætning til Ham og Hans befalinger. Denne form for shirk er yderst farlig og meget udbredt i vor tid.

Et andet formål med at bygge moskéer er også at udbrede Islams sande budskab. Den Lovede Messias^{as} har sagt, at hvis man ønsker at udbrede Islams smukke lære i et område bør man bygge en moské i området. Så vil Allah sørge for at budskabet spreder sig i området. Men betingelsen er at man bygger moskéen eller donerer til dens opførelse med rene intentioner, og ikke for at vise sig frem. Ligeledes vil Islams budskab kun i sandhed udbrede sig i området hvis moskéens medlemmer praktiserer den sande fredfyldte lære i Islam.

Til sidst i sin fredagsprædiken nævnte Huzoor^{aba} få informationer om Moskéen Bait-ul-'Afiyah og dens opførelse.