

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 25-05-2018

(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)

Selv-reformation under Khilafats ledelse

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter reciterede Huzoor^{aba} følgende vers fra den Hellige Qur'an:

“Allah har lovet dem af jer, som tror og handler retfærdigt, at Han visselig vil gøre dem til efterfølgere¹ på jorden, sådan som Han skænkede efterfølgere (blandt dem) før dem. Og Han vil visselig for dem grundfæste deres religion, som Han har udvalgt for dem, og Han vil visselig skænke dem sikkerhed (og fred) efter deres frygt. De vil tjene Mig og ikke sætte nogen ved siden af Mig. Men de, som er utaknemlige efter dette, vil være (at betragte som) oprørere.”

(24:56)

Herefter sagde Huzoor^{aba}, at Allah har lovet de troende Khilafat i disse vers, men betingelsen er at de tror, udfører gode gerninger samt adlyder Allah og Hans Profet^{sa}. Derfor er det vigtigt at reformere sig selv moralsk og spirituelt for at drage nytte af Khilafat.

I forbindelse med lydighed er det værd at huske, at den Hellige Profet^{sa} har sagt:

“Den der adlyder min udvalgte *ameer*,² han adlyder mig, og den der benægter min udvalgte *ameer*, han benægter mig.”

Det er således ligeså vigtigt at adlyde den Hellige Profets^{sa} Khalifa, som det er at adlyde selveste den Hellige Profet^{sa}. Denne lydighed til Allah og Hans Profets^{sa}

¹ Arabisk: Khulafa: Kaliffer.

² Dvs. stedfortræder (forfatter).

udvalgte Khalifa skaber også enhed og styrke blandt muslimerne. Desværre har de fleste muslimer i dag frarøvet sig denne enhed og styrke ved ikke at være tilknyttet Khilafat-e-Ahmadiyya. I den muslimske verden ser vi at imamer og politiske ledere, der tilhører forskellige sekter, skaber splid blandt muslimerne for at opnå deres egne magtinteresser. En gruppe af sådanne såkaldte 'imamer' og deres undersætter ødelagde forleden en gammel historisk bygning og en moské af Ahmadiyya Menigheden i Sialkot Pakistan. Herefter lovede nogle af deres ledere, at de også fremover vil ødelægge Ahmadiyya Menighedens moskéer.

Huzoor^{aba} sagde at en ahmadi muslim under sådanne omstændigheder bør bede til Allah om hjælp. Samtidigt bør vi huske, at det først og fremmest er den Lovede Messias'^{as} læres ophøjede minaret som vi bør beskytte. Det er nemlig Khilafats formål først og fremmest at etablere denne lære i verden. Det er Khilafats formål at etablere Allahs enhed samt de ophøjede moralske egenskaber i verden. Derfor bør vi spørge os selv om vi i sandhed udvikler og forbedrer vores moral og spiritualitet samt i hvor høj grad vi er lydige. Vi bør undersøge niveauet af vores fem daglige bønner (*salah/namaz*) samt niveauet af vores finansielle opofrelser. Den Hellige Profet^{sa} har sagt at *namaz* vil være det første der vil blive udført regnskab over på dommens dag.

Samtidigt bør vi huske at vores bønner bør indeholde bønnens sande ånd. Hvis de ikke indeholder bønnens sande ånd og ikke resulterer i moralsk reformation, er de til ingen gavn. Derfor bør vi søge at skabe den dybeste inderlighed i vores daglige bønner.

Herefter nævnte Huzoor^{aba} en synd som den Hellige Profet^{sa} havde advaret os særligt imod, nemlig *shirk* (afgudsdyrkelse). Han forudsagde at nogle folk i hans

*ummah*³ ville udføre shirk. Denne *shirk* ville ikke være fysisk tilbedelse af solen, månen og gudebilleder, men det ville være skjult afgudsdyrkelse. Da Profeten^{sa} blev spurgt yderligere vedrørende arten af denne *shirk*, svarede han at nogle blandt hans *ummah* ville starte dagen ved at faste, men bryde den i løbet af dagen blot for at opfylde et verdsligt ønske i deres sind.

Enhver ting som standser os fra at adlyde Allah er således en afgud. Ahmadi muslimer bør derfor være opmærksomme på at beskytte sig selv fra sådanne skjulte afguder. Vi bør reformere os selv under Khilafats ledelse.

Huzoor^{aba} afsluttede sin fredagsprædiken ved at lede Menighedens opmærksomhed imod at bede særligt for Ahmadiyya Menighedens medlemmer i Pakistan, som i disse dage oplever stor forfølgelse på grund af deres tro.

³ Dvs. det muslimske folk (forfatter).