

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 26-10-2018

(Fandt sted i USA)

Sande ahmadi muslimers egenskaber

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter sagde Huzoor^{aba} at det er Allahs særlige velsignelse over os at Han har givet os muligheden for at acceptere den Lovede Messias^{as}. Den Lovede Messias^{as} beviste, at hvis der er en religion som i denne tid kan beskytte mod synder og etablere et menneske i at efterleve Allahs befalinger, så er det kun Islam. Men for at opnå dette er det yderst vigtigt at vi efterlever den Lovede Messias^{as} lære. Huzoor^{aba} fremlagde i dette henseende nogle uddrag fra den Lovede Messias^{as} skrifter, som fastsætter det moralske og spirituelle niveau som kræves af en ahmadi muslim.

Den Lovede Messias^{as} har forklaret gang på gang at det er vigtigt at vi praktiserer *taqwa*, dvs. sand guds frygt og retskaffenhed. For at leve op til *taqwa* er det nødvendigt at vi ikke ser selv den umiddelbart mindste synd som en lille synd. Vi bør beskytte os selv mod enhver synd. Der er mange synder som mange folk slet ikke anser som synder, eller de anser dem som mindre synder, men i virkeligheden er de farlige synder, som kan tiltrække Allahs mishag og straf. F.eks. er der mange som mistænker andre uden klart bevis. Dette er en stor synd. Derfor bør man aldrig mistænke selv det mindste. Nogle har for vane at bagtale andre. Nogle ser det ikke som en stor synd at lyve. Andre har for vane at klage over alle og enhver. Alle disse er synder som en muslim bør beskytte sig selv fuldstændigt imod. Det er ikke nok at man blot kan sige, at 'jeg har aldrig begået mord, stjålet eller begået hor'. Hvis man ikke kan sige mere end dette,

hvad er så fordelene ved at være ahmadi muslim? Vores formål er langt højere end dette. Ikke kun bør vi beskytte os selv imod enhver synd, men også udføre gode gerninger. Først når man renses sig selv for enhver synd og samtidigt udfører gode gerninger er man i sandhed prisværdig. Det er først da at man opnår et særligt forhold af nærhed til Allah og modtager Hans særlige hjælp og støtte. Det er dette som nævnes i Koranverset:

“Sandelig, Allah er med dem som praktiserer *taqwa* og dem som udfører gode gerninger.”

Ikke kun er det en synd at praktisere en synd, men det er også en synd at sidde i sådanne forsamlinger hvor der udøves synd. Det er vigtigt at have en god omgangskreds, og hvis man ser nogen udføre en synd, så bør man fordømme synden eller forlade forsamlingen hvor den udøves.

At opnå det moralske og spirituelle niveau som Islam kræver af os, er ikke let. Den Hellige Profets^{sa} sahaba^{ra} var villige til selv at ofre sine liv for deres tro. Det er dette niveau som Islam kræver af sine tilhængere, og det er dette niveau af tro som tiltrækker Allahs særlige velsignelser og støtte.

Det er værd at reflektere over den Hellige Profets^{sa} sahabas^{ra} liv. Ved at følge den Hellige Profet^{sa}, skabte de en storslået moralsk og spirituel reformation i dem selv. Før Islam var de tilknyttet et samfund druknet i synder, men efter Islam opnåede de så stor en spirituel renselse, at Profeten^{sa} sagde: “Intet er tilbage i mine sahaba^{ra} udover Allah”.

Medlemmerne af Islams Ahmadiyya Menighed bør bestræbe sig på at skabe en lignende moralsk og spirituel reformation i dem selv. De bør efterleve de 10 betingelser for *bai'ah* fremlagt af den Lovede Messias^{as}. Så vil Allah skænke dem sin særlige nærhed og sine særlige velsignelser.