

## Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 04-10-2019

---

(Fandt sted i Frankrig)

### Jalsa Salana og selvreformation

Huzoor<sup>aba</sup> indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter tiltalte Huzoor<sup>aba</sup> de medlemmer af menigheden som var forsamlede foran ham i anledning af Jalsa Salana Frankrig. Han ledte menighedens opmærksomhed hen mod det formål som den Lovede Messias<sup>as</sup> havde fastsat som formålet for Jalsa Salana, nemlig spirituel, moralsk og intellektuel selvreformation. Huzoor<sup>aba</sup> sagde at man under de tre dage af Jalsa derfor bør yde en særlig indsats for at reformere sig selv, og derefter opretholde og videreudvikle denne selvreformation. Med andre ord bør man skabe sand *taqwa* i sig selv og dermed blive en sand troende.

Huzoor<sup>aba</sup> sagde at de sande troende er de som er retskafne, ydmyge, sandfærdige samt indbyrdes blide og kærlige. De praktiserer sandt broderskab, de bestræber sig på at udbrede Islams sande budskab til andre, de er gode moralske eksempler for andre, og de skader ingen.

Koranen nævner formålet med menneskets skabelse. Allah den Ophøjede har nemlig sagt i Koranen:

“Jeg har kun skabt mennesker og jinner for at de skal tilbede Mig”

En grundlæggende form for tilbedelse fastsat af Koranen er de fem daglige bønner. Der står i Koranen at man bør beskytte sine bønner. Ligeledes står der i ahadith at det første som der vil blive ført regnskab over på dommens dag, vil

være de 5 obligatoriske bønner. Men vi ser at selv mange ahmadi-muslimer ikke beder alle deres obligatoriske bønner. Det bør man rette op på.

Selv Allahs tjenere har deres svagheder, men de sidder ikke fast i deres svagheder. De prøver at herimod hele tiden at slippe af med sine svagheder, så de kan udvikle deres moralske og spirituelle tilstand.

Allahs sande retskafne tjenere er dem der altid behandler hinanden godt for Allahs skyld. Der står i ahadith at Allah den Ophøjede på dommens dag vil spørge: 'Hvor er de af Mine tjenere som plejede at elske hinanden for Min skyld. I dag vil Jeg skænke dem Min nådes skygge, foruden hvilken der ingen anden skygge er i dag'.

Vi bør derfor praktisere sand kærlighed. Vi plejer altid at proklamere mottoet "Kærlighed til alle had til ingen". Men vi bør spørge os selv om vi virkelig i sandhed praktiserer dette i vores hjem og i vores samfund. Der står nemlig i en af betingelserne for bai'ah, at man som ahmadi-muslim ikke vil skade nogen hverken med hånd eller tunge. Vi bør praktisere hvad vi prædiker i sådan en grad at det med lethed kan blive muligt for andre at bekræfte at vi i sandhed praktiserer hvad vi prædiker.

Huzoor<sup>aba</sup> sagde at det er vigtigt at vi efterlever de 10 betingelser for bai'ah, fordi hvis vi ikke selv efterlever vores lære, kan vi ikke forvente at andre vil efterleve den – hvis vi ikke reformerer os selv, kan vi ikke reformere andre.