

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 05-07-2019

(Fandt sted i Karlsruhe, Tyskland i forbindelse med Jalsa Salana Tyskland 2019)

Jalsa Salana og dets formål

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter sagde Huzoor^{aba}, at en af de største velsignelser Allah den Ophøjede har skænket os efter at have accepteret den Lovede Messias^{as} er Jalsa Salana. Jalsa Salana hjælper os bl.a. med vores spirituelle og moralske udvikling. Denne velsignede begivenhed hjælper os også med at rense vores hjerter. Derfor bør vi under Jalsa udføre en særlig indsats for at rense vores hjerter for indbyrdes nag og fjendskab, og erstatte dem med harmoni. Den Lovede Messias^{as} sagde at formålet med Jalsa ikke var at samle et stort følge som han kunne vise sig frem med. Hans formål var herimod at reformere menneskeheden. Hvis nogle medlemmer derfor deltager i Jalsa Salana og ikke tager højde for de moralske krav der stilles i vores menighed, så er der ingen gavn i at de deltager i Jalsa. Det er sørgeligt at nogle folk nægter at fjerne deres indbyrdes nag og fjendskab, og selv under en velsignet begivenhed som Jalsa Salana ender i skænderier og endda slåskampe. Sådanne folk bør huske at Jalsa Salana er blandt Allahs tegn (*Sha'a'irillah*), og at der er en stor straf for at vanære Allahs tegn. Folk som involverer sig i indbyrdes skænderier under Jalsa Salana vanærer dermed et af Allahs tegn.

De tre dage i Jalsa Salana er som en slags træningslejr for moralen og spiritualiteten. Under disse dage får vi et spirituelt miljø. I dette spirituelle miljø bør vi hellige vores fulde tid til det spirituelle fremfor det verdslige og materielle. Særligt i disse tre dage bør kærligheden til det verdslige blive kold. Selv når vi

besøger basaren under Jalsa, bør vi ihukomme Allah og hilse hinanden med fredshilsenen.

Huzoor^{aba} nævnte herefter at nogle medlemmer af menigheden opfører sig godt udenfor deres hjems fire vægge, og arbejder endda for menigheden, men derhjemme behandler de deres hustruer og børn dårligt. Andre er gode mod deres familier, men opfylder ikke deres pligter i menighedslivet. Ligeledes er nogle punktlige i deres bønner, men dårlige i deres opførsel mod Allahs skabninger. Alle sådanne personer følger ikke den Lovede Messias'^{as} anvisninger. For den Lovede Messias^{as} har sagt at det er nødvendigt for medlemmerne af hans menighed at de reformerer sig selv på alle områder af moral, og ikke kun nogle områder. Jalsa Salana minder os om denne pligt.

Huzoor^{aba} sagde at de sande troende er dem omkring hvem Koranen siger at hverken handel eller købslagning kan lede dem væk fra Allahs ihukommelse. Ligeledes står der i Koranen, at hvis vi husker Allah, vil Han huske os. Derfor bør alle, især under Jalsa, ihukomme Allahs så meget som muligt. Samtidigt bør vi bestræbe os på at behandle hinanden på bedste vis.

Huzoor^{aba} afsluttede med en bøn af den Lovede Messias^{as} for hans menighed om at Allahs skulle rense deres hjerter og skænke dem Sin nærhed.