

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 10-05-2019

(Fandt sted i Bait-ul-Futuh, London)

Ramadan-ul-Mubarak

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter reciterede Huzoor^{aba} følgende vers fra den Hellige Qur'an:

“(184) O I som tror, det er jer foreskrevet at faste – ligesom det var foreskrevet dem før jer, for at I må blive retfærdige – (185) Et bestemt antal dage. Men den af jer, som er syg eller på rejse, (han skal faste) et (ligeså stort) antal andre dage – og for dem, som (kun) med vanskelighed kan udholde det, (gælder som) erstatning: bispisning af en fattig. Men den, som frivilligt øver en god gerning – det er (endnu) bedre for ham, og at I faster er bedst for jer, om I blot vidste det. (186) Måneden Ramadan er den, i hvilken Qur'anen blev åbenbaret (som) retledning for menneskeheden og med klare beviser på retledningen og (at den er) den (Bog), der sondrer (mellem sandt og falsk). Derfor skal den, som er vidne til denne måned, faste i den. Men den, som er syg eller på rejse, (skal faste) det (samme) antal af andre dage. Allah ønsker at gøre det let for jer og ønsker ikke at gøre det besværligt for jer, og at I fuldender antallet (af fastedage), og at I lovpriser Allah, fordi Han har retledet jer, og at I må blive taknemlige. (187) Og når Mine tjenere spørger dig om Mig, så (sig): Jeg er nær. Jeg svarer den bedendes bøn, når han påkalder mig. Derfor skal de høre på Mig og tro på Mig, for at de må vandre på den rette vej.” (2:184-187)

Huzoor^{aba} sagde at ramadanmåneden er den måned hvor Allah den Ophøjede nedsender sine velsignelser på sine tjenere og opfylder deres bønner i højere grad end normale dage. Den Hellige Profet^{sa} har sagt, at hvis man vidste hvor

stor en velsignelse der er i ramadanen og hvor Nådig og Gavmild Allah den Ophøjede er i ramadanen, så ville man ønske at det var ramadan hele året.

Derfor bør man drage nytte af ramadanmåneden ved at udvikle sin moral og spiritualitet gennem den. Man bør bestræbe sig på at blive *muttaqi*, dvs. gudfrygtig. En *muttaqi* er en person der med Allahs hjælp beskytter sig imod enhver synd og udvikler sig højt i sin moral. Sådant en person opnår et særligt forhold af nærhed til Allah.

Fasterne i ramadanen er som et skjold der beskytter mod fysiske såvel som spirituelle sygdomme Profeten^{sa} har sagt at Satan bindes i lænker samt at paradisetts porte åbnes i ramadanen. Men disse ting gælder kun for den person som i ramadanen oprigtigt bestræber sig på at praktisere *taqwa*, dvs. sand retskaffenhed og gudsfrygt. Hvis vi på, trods af Allahs særlige nåde og barmhjertighed i ramadanen, ikke får vores synder tilgivet gennem vores bestræbelser og bønner, er det sandelig en grund til skuffelse.

Det er obligatorisk for enhver voksen at faste alle dage i ramadanen, med mindre han eller hun kommer under de kategorier som Koranen har fritaget fra fasten¹. De som ikke kan faste bør give *fidya*, og faste når de er i stand til det på et andet tidspunkt. Folk med en kronisk sygdom, som forhindrer dem i at faste, kan nøjes

¹ Dem der er fritaget er de syge, dem der er på rejse, gravide eller ammende kvinder samt kvinder under deres menstruation. Ligeledes siger Koranen at "dem som (kun) med vanskelighed kan udholde det" i stedet for fasten bør give *fidya* (svarende til 2 måltider). Dette indbefatter også folk som, f.eks. på grund ekstrem alderdom eller ekstremt hårdt fysisk eller mentalt arbejde til dagligt, ikke magter at faste. De kan nøjes med at give *fidya*, og faste andre dage. Det skal dog huskes at ekstremt hårdt arbejde, som f.eks. læsning til en universitetseksamen, ikke i sig selv er en undskyldning til ikke at faste. Faktisk viser forskning at fasten forøger hjernens styrke (Se f.eks. Dr. Mark Matsons forskning). Nogle folk er stærke nok til uden besvær at faste selv i sådanne omstændighed, hvorimod andre, der har et svagt helbred, kun med vanskelighed kan faste under sådanne perioder med ekstremt hårdt arbejde. Selv visse professionelle sportsudøvere faster under deres træningssæson fordi de mener at fasten forbedrer deres præstation, hvorimod andre ville finde dette vanskeligt (Forfatter).

med kun at give *fidya*. De bør ikke faste senere. Den Lovede Messias^{as} har sagt at man giver *fidya* for at opnå styrke fra Allah til at kunne faste andre dage.

Man bør dog huske at fasten eller *fidya* alene ikke opfylder formålet med ramadanen. Det er vigtigt at en troende under ramadanen udfører en særlig bestræbelse for at tilbede og ihukomme Allah den Ophøjede; man bør søge at opnå en tilstand af sand bøn.

De første 10 dage i ramadanen kaldes dagene for Allahs "barmhjertighed", de midterste 10 dage kaldes dagene for Hans "tilgivelse" og de sidste 10 dage kaldes dagene for "befrielse fra helvede".

Huzoor^{aba} bad for at Allah den Ophøjede må gøre os i stand til at blive Hans sande tjenere i denne måned, og derigennem modtage Hans særlige nåde og velsignelser.

Huzoor^{aba} instruerede samtidigt menighedens medlemmer at bede særligt for at Allah må beskytte Ahmadiyya Menigheden fra dens modstanderes onde planer. Ligeledes instruerede han menighedens medlemmer at bede for den muslimske *ummah* samt verden generelt. Hvad angår den muslimske *ummah*, så er de involverede i indbyrdes konflikter og blodsudgydelse, og hvad angår verden generelt, så er den med stor fart på vej mod en meget stor ødelæggelse, forklarede Huzoor^{aba}.

Namaz-e-janaza ghaib

Efter sin fredagsprædiken ledte Huzoor^{aba} *namaz-e-janaza ghaib* for følgende to ahmadi-muslimere, som blev martyrer i Pakistan for 2 måneder siden.

1. Dr. Tahir Aziz Ahmad Sahib, søn af Arshadullah Bhatti Sahib.
2. Dr. Iftikhar Ahmad Sahib, søn af Khwaja Nazeer Ahmad Sahib.