

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 11-10-2019

Indvielse af Mahdi Moskéen i Strasbourg

Sand forvaltning af Allahs moskéer og sand tro

(Fandt sted i Mahdi Moskéen, Strasbourg Frankrig)

Før sin fredagsprædiken indviede Huzoor^{aba} Mahdi Moskéen og ledte i den forbindelse en stille bøn.

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter reciterede Huzoor^{aba} følgende vers fra den Hellige Qur'an:

“Kun den, der tror på Allah og den yderste dag og holder bøn og betaler Zakat, kan forvalte Allahs moskéer (på rette vis) – og (den) som ikke frygter andre end Allah. Det er sådanne, som måske vil være blandt de retledede.” (9:18)

Huzoor^{aba} sagde at det var med Allahs nåde at Islams Ahmadiyya Menighed i Frankrig efter lang tid havde formået at bygge en ny moské. Huzoor^{aba} sagde at der i Strasbourg, hvor moskéen var blevet bygget, var mange konvertitter og folk af ikke-pakistansk oprindelse blandt medlemmerne af menigheden. Hele 75% af medlemmerne var af ikke-pakistansk oprindelse, forklarede Huzoor^{aba}. Huzoor^{aba} fortalte at disse medlemmer af menigheden voksede i deres tro, og at den nye moské i Strasbourg ville åbne for muligheden for at de kan styrke deres bånd med menigheden mere end før.

Huzoor^{aba} sagde, at verset han havde reciteret, fortalte at de som bygger og forvalter moskéer besidder visse kvaliteter, hvis de er sande troende. De tror på Allah, hvilket vil sige at de har en fast tro på at det kun er Ham som er kilden til al magt, og at alt andet er betydningsløst foruden Ham. Derfor frygter de ingen

udover Ham. Men for at opnå sådan en tro er det vigtigt at tilbede Allah, fordi Allah styrker sådanne folks tro som nedkaster sig selv foran Ham.

I verset står der også at de der forvalter Allahs moskéer tror på dommens dag. Dette er også en vigtig egenskab hos en troende, fordi hvis man ikke tror på dommens dag, er det farligt for ens tro.

Huzoor^{aba} sagde at vi altid bør bede for at vi formår at forvalte Allahs moskéer på rette vis og benytte dem til Hans tilbedelse efter at have bygget dem. Vi bør bede for at vi gennem disse moskéer formår at udbrede Islams budskab til resten af samfundet.

Når den Hellige Profet^{sa} har sagt at Allah bygger et hus i paradiset for den der bygger in moské i denne verden, så er det i den forstand som nævnes i det reciterede vers. Dvs. det er ikke nok blot at bygge en moské for at kunne blive modtager af Allahs glædelige budskab om et hus i paradiset. Nej, det er vigtigt at man efter at have bygget moskéen også forvalter den på rette vis, tilbeder Allah i den, og bliver sande gudfrygtige troende. Det er først da at man kan forvente at leve op til den nævnte hadith og modtage et hus i det paradiset.

Den Lovede Messias^{as} har lært os at vi bør udvikle *taqwa*¹ i os selv. Dette kan vi gøre ved at forme og benytte alle vores egenskaber, sanser, styrker og kvaliteter ifølge Allahs befalinger.

Huzoor^{aba} forklarede også et ydre tegn hos dem der er *muttaqeen*, dvs. dem der praktiserer *taqwa*. Tegnet er at de plejer at opføre sig ydmygt og taler til folk i en blid tone, som når en yngre person taler til en ældre. De er aldrig arrogante.

¹ Dvs. sand gudsfrygt, som fører til sand retskaffenhed (Forfatter).

Huzoor^{aba} sagde at det også er vigtigt for en troende at sende *durood* over den Hellige Profet^{sa} og følge i hans fodspor. Han plejede at sige:

Qurratu 'aini fis-salati

“Mit hjertes fryd er i bønnen”

Derfor bør også vi som hans følgere søge at opnå punktlighed og sand nydelse i vores bønner. Det er ikke nok at man blot udtrykker sin tro mundtligt, men det er essentielt at man også praktiserer den til fulde.

Huzoor^{aba} forklarede også forskellen mellem *du'a* (ordinær bøn) og *salah* (den fastsatte islamiske bøn). Den Lovede Messias^{as} har forklaret forskellen. Han har forklaret at ens bønner ikke kan kaldes *salah*, hvis de er for opnåelse af verdslige ting. I det tilfælde kan disse bønner kun kaldes *du'a*. *Salah*, herimod, er kun den type bøn som den bedende beder med den dybeste inderlighed og ydmyghed for opnåelse af Allahs nærhed og Hans velbehag. En sådan bøns formål er i sidste ende Allahs velbehag eller det der fører til Hans velbehag.

Nogle folk beder ikke deres fem daglige bønner eller beder kun nogle af dem. Den Lovede Messias^{as} har forklaret at man ikke kan være sand troende hvis man ikke beder alle sine fem daglige bønner. Hvis nogen mener at være sand troende, selvom han kun beder tre eller fire af de fem daglige bønner, tager han fejl. Dette er fordi bønnen er troens rod. Hvis et træ ikke er rodfæstet i jorden, kan det umuligt suge vand fra jorden, og det vil som følge af denne mangel på vand dø.

Huzoor^{aba} forklarede også at et formål med religion er at forene folk i et bånd af broderskab. Bønnen i forsamling er en kilde til denne enhed og broderskab. Når

man beder i forsamling, bør man stå skulder til skulder tæt op ad hinanden, så mere spirituelle medlemmers spiritualitet i bønner kan påvirke de mindre spirituelle medlemmers spiritualitet.

Den Lovede Messias^{as} har sagt at medlemmerne af hans menighed bør være fast forankrede i deres praksis af de fem søjler i Islam. Derfor bør alle medlemmer af vores menighed efterleve dette.

Til sidst nævnte Huzoor^{aba} nogle informationer om den nye Mahdi Moské i Strasbourg. Hele moskéens grund er på 2640 kvadratmeter. Det er en 3-etagers bygning med 15 rum og en stor hal. I moskéen kan 250 bedende bede deres bønner. Der er et parkeringsområde med plads til 50 biler. Der er et separat kontor til centraladministrationen i menigheden og et separat kontor til Lajna Ima'illah. Moskéen indeholder et bibliotek. Parkeringsområdet med tag, kan benyttes til yderligere 125 bedende, hvis der bliver brug for det. Moskéen er beliggende 15 kilometer fra Strasbourg by. Moskéen indeholder også et hus til den tilknyttede missionær samt et gæstehus med 4 soveværelser. Menigheden fik ikke tilladelse til at bygge en minaret, men fik dog tilladelse til at bygge en mindre kuppel i den ene ende af moskéen. Moskéen indeholder også en *mihrab*.

Huzoor^{aba} bad for at Allah skulle velsigne denne moské og de khuddams liv og ejendele som havde doneret for at bygge moskéen.