

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 17-05-2019

(Fandt sted i Mubarak Moskéen, Tilford Surrey UK)

Indvielse af Mubarak Moskéen

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter reciterede Huzoor^{aba} følgende vers fra den Hellige Qur'an:

“Sig: Min Herre har påbudt retfærdighed. Og vær sandt opmærksomme på ethvert (tidspunkt eller) sted for tilbedelse, og påkald Ham, idet I er Ham fuldt og helt hengivne i lydighed. Sådan som Han frembragte jer, skal I vende tilbage. Nogle har Han retledet, og vildfarelse er med rette blevet andre til del, thi de har taget satanerne til venner i stedet for Allah, og de mener, at de er retlede. O Adams børn, se til jeres prydelser på ethvert (tidspunkt eller) sted for tilbedelse. Og spis og drik, men overdriv ikke, thi Allah elsker ikke de umådeholdende.” (Al-A'raf:30-32)

Huzoor^{aba} priste herefter Allah den Ophøjede for at have gjort Islams Ahmadiyya Menighed i stand til at bygge Mubarak moskéen i Islamabad Tilford i Storbritannien. Huzoor^{aba} forklarede at selvom den 17. maj 2019 var den officielle dato for åbningen af Mubarak Moskéen, så var moskéen allerede begyndte at blive benyttet flere dage før det.

Huzoor^{aba} forklarede at han havde givet moskéen navnet Mubarak Moskéen på grundlag af en åbenbaring nedsendt til den Lovede Messias^{as}, som var vedrørende Mubarak Moskéen i Qadian. Denne åbenbaring er:

مبارک و مبارک و کل امر مبارک يجعل فيه

Mubarakun wa mubarakun wa kullu amrin mubarakun yuj'alu fihi

Dvs. "Denne moské er selv velsignet og en kilde til velsignelse. I den vil enhver velsignet handling finde sted."

Huzoor^{aba} sagde at denne åbenbaring, som tidligere var blevet nedsendt til den Lovede Messias^{as}, pludseligt åbenbarede sig for ham, og derfor valgte han også at kalde denne moské i Islamabad Tilford for Mubarak Moskéen. Huzoor^{aba} forklarede at dette også var i overensstemmelse med Hazrat Musleh Mau'oods^{ra} sædvane, siden også han havde navngivet Mubarak Moskéen i Rabwah Pakistan efter Mubarak Moskéen i Qadian, og ligeledes sagde han at den var en refleksion af Masjid Mubarak Qadian.

Huzoor^{aba} sagde at de ahmadi-muslimere der enten boede i området eller dem der søger at flytte dertil bør bestræbe sig særligt på at praktisere sand Islam ved at udvise et godt moralsk eksempel overfor naboerne i området. Det er vigtigt at vi praktiserer hvad vi prædiker.

Huzoor^{aba} sagde at de reciterede vers formaner os at være særligt opmærksomme på visse vigtige moralske og spirituelle aspekter. Hvis vi overholder disse ting kan vi i sandhed leve op til kravet for sand tilbedelse i Allahs moskéer.

Derfor bør vi trodse vor tids tendens til at praktisere gudløshed ved at reformere os selv moralsk og spirituelt og derigennem komme Allah nærmere. Dette vil være den bedste måde hvorpå vi kan udvise taknemlighed overfor Allahs velsignelse i form af denne moské som Han har skænket os. Vi bør med andre løfte niveauet i vores moral og spiritualitet, og dette er kun muligt gennem dybfølte bønner foran den Almægtige. I denne forbindelse er det også meget vigtigt at vi skaber en god moralsk stemning i vore hjem. Ægtemænd bør

behandle sine hustruer godt, og hustruer bør være gode over deres ægtemænd. Dette vil beskytte deres børn fra moralsk fordærv og øge muligheden for at de bliver retskafne og gavnlige individer for menigheden, som samtidigt også vil være en kilde til at oprette den gode moralske stemning i moskéerne.

Særligt i ramadanen bør vi beklæde os selv med retskaffenhedens klæder ved at praktisere *taqwa*. Hvis vi gør dette, kan vi blive en kilde til at sprede Islams sande budskab gennem denne moské til et folk der er frarøvet velsignelsen af at forstå Allahs væsen og enhed.

Huzoor^{aba} nævnte også at det var Allahs særlige nåde at vi har fået muligheden for at indvie Mubarak Moskéen i ramadanmåneden. Han sagde at han ikke var sikker på om nogen tidligere khalifa havde modtaget velsignelsen af at indvie en moské i ramadanen, men for ham selv var det første gang at han indviede en moské i ramadanen.

Til sidst nævnte Huzoor^{aba} nogle fakta om Mubarak Moskéen i Islamabad Tilford: 500 bedende kan bede i moskéens centrale rum, og hvis man inkluderer multifunktionshallen ved siden af moskéen og andre tilknyttede dele kan 2000 mennesker bede deres bøn på en gang. Huzoor^{aba} sagde, at på trods af at være et stort projekt¹, var dette det første projekt i menigheden af sin slags hvor der ikke blev anmodet om separate donationer. Projektet er blevet finansieret af menighedens normale budget, som stammer fra normale regelmæssige donationer af menighedens medlemmer på verdensplan. På den måde har menighederne i hele verden taget del i at støtte dette projekt.

Huzoor^{aba} bad til sidst for at Allah skulle fortsætte med at velsigne Ahmadiyya Menighedens medlemmers liv og ejendele.

¹ Dvs. opførelsen af Mubarak Moskéen, nogle kontorbygninger samt bygninger til beboelse.