

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 25-10-2019

(Fandt sted i Mahdi Abad Tyskland)

Sand bøn

Før sin fredagsprædiken indviede Huzoor^{aba} den nybyggede Bait-ul-Baseer Moské i Mahdi Abad Tyskland med en stille bøn i forsamling.

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter reciterede Huzoor^{aba} følgende vers fra den Hellige Qur'an:

“Dem, der, hvis Vi grundfæster dem i landet, vil opretholde bønnen og betale Zakat og påbyde det rette og forbyde det onde. Og hos Allah er alle tings endemål.” (22:42)

Herefter talte Huzoor^{aba} om filosofien og essensen i sand bøn. Allah den Ophøjede har sagt i Koranen:

“Bed til Mig, og Jeg vil svare jer”

Her har Allah den Ophøjede lovet at Han vil opfylde en bedenes bøn. Hvordan kan det så være at nogle folk beklager sig over at deres bønner ikke bliver opfyldt? Den Lovede Messias^{as} har forklaret dette med et eksempel: Hvis en person, som har svag hørelse, kalder på nogen som er langt væk, er det muligt at vedkommende svarer, men at den der har kaldt ikke kan høre svaret på grund af svag hørelse. Dermed er det den der kalder der har en svaghed. For det første er han langt væk fra den han kalder på, og for det andet er hans hørelse svag. På samme måde forholder det sig med en der beder til Allah. Hvis han har en svaghed i sin tro, vil han på grund af sin spirituelle afstand fra Allah og svaghed i sin spiritualitet ikke få sin bøn opfyldt. Derfor er det vigtigt at man først fjerner

sådanne obstruktioner der står på vejen til Allah. Når man efterlever Allahs befalinger og beder sine bønner med den dybeste indlevelse på den rette måde, opnår man opfyldelsen af sine bønner. Men der er en specifik metode til at udføre alt på. En landmand, som ikke arbejder på sin jord ifølge de korrekte principper for landbrug, kan ikke forvente at opnå god høst. Herimod vil sådan en landmand, som ifølge de rette principper for landbrug arbejder på sin jord, opnå god høst. Samme princip gælder for opfyldelsen af bønner. Man må opnå en tilstand hvor alle ens handlinger er ifølge Allahs velbehag. Først da opnår man Allahs hjælp. Det er først da at alle vores bønner kan blive opfyldt. Det er derfor der står i Koranen:

“Allah modtager kun fra de gudfrygtige!” (5:28)

Huzoor^{aba} sagde at vi bør ophøje vores niveau af bøn, og anse dette som formålet med at bygge moskéer.

Huzoor^{aba} fremlagde også nogle informationer om Bait-ul-Baseer Moskéen i Mahdi Abad. Stedet var tidligere en gård. Her fik menigheden tilladelse til at bygge en moské og 12 andre huse. 210 mennesker kan i alt bede i moskéen. Den er på 2 etager. Den øvre del er til mænd, og den nedre del er til kvinder. De totale omkostninger for at bygge moskéen var 560.000 euros.