

Resume af fredagsprædiken af Hazrat Khalifatul-Masih V holdt 27-09-2019

(Fandt sted i Nunspeet Holland)

Jalsa Salana og *taqwa*

Huzoor^{aba} indledte sin fredagsprædiken med *tashahhud* og Al-Fatihah.

Herefter sagde Huzoor^{aba} at Jalsa Salana Holland 2019 ville starte samme dag, og at han var glad for at deltage i denne jalsa i år. Huzoor^{aba} fortalte at han ville opholde sig i Holand i flere dage, og at han i én af disse dage også officielt ville åbne en moské i Almere i Holland. Huzoor^{aba} mindede i dette henseende om at vi ahmadi-muslimere altid bør huske formålet med at bygge moskéer, nemlig at opnå sand *taqwa*. Særligt de ahmadi-muslimere som er emigrerede fra forfølgelse i Pakistan til både religionsfrihed og bedre økonomiske muligheder i Holland, bør være taknemlige overfor Allah den Ophøjede på grund af den Nåde Han har vist dem. Den bedste måde de kan udvise denne taknemlighed, er ved at adlyde Allahs befalinger og efterleve de 10 betingelser for bai'ah. Desuden vil disse udefrakommende ahmadi-muslimere først for alvor udnytte den religionsfrihed de har opnået ved til fulde at praktisere deres tro. Samtidigt er det vigtigt at de ikke gør de større økonomiske goder og muligheder de nu har fået til deres øverste formål i livet. Det øverste formål i livet er Allahs tilbedelse. Derfor må de verdslige ting eller noget som helst andet ikke have forrang fremfor Allah og Hans Profet^{sa}. Kærligheden til Allah og Hans Profet^{sa} bør dominere enhver anden kærlighed. Først da vil de i sandhed være sådanne som foretrækker troen fremfor alt andet. Men det er ikke let at opnå dette niveau i troen. Derfor har den Lovede Messias^{as}, på grundlag af guddommelig åbenbaring, etableret Jalsa Salana. Formålet med Jalsa Salana er netop at skabe

sand *taqwa*¹, blive kold i sin kærlighed overfor det verdslige samt lade Allah og Hans Profets^{sa} kærlighed dominere enhver anden kærlighed. Det er for at opnå dette formål at Jalsa Salana er en slags spirituel træningslejr.

Det er selvfølgelig ikke forbudt at drage nytte af de verdslige goder, men de bør have anden rang i den forstand at det øverste formål er at efterleve Allahs befalinger. De verdslige aktiviteter er kun tilladte hvis de på ingen måde standser os fra til fulde at adlyde Allahs befalinger. Faktisk bør de verdslige aktiviteter styrke vores evne til at efterleve Allahs befalinger.

Hvis vi opnår sand *taqwa*, vil Allah den Ophøjede, ifølge sit løfte i Koranen, tage Sig af os, og forsyne os med Sine særlige velsignelser og nådegaver.

Hvis vi efterlever den Lovede Messias'^{as} 10 betingelser for bai'ah, kan vi også reformere resten af samfundet. I dag er flere og flere mennesker begyndt at forlade troen på Gud. Det er dermed ahmadi-muslimers opgave både at reformere sig selv og resten af menneskeheden.

¹ Dvs. gudsfrygt og retskaffenhed (Forfatter).